



# Fotoclub Dalfsen 1959- 2019

## Een geschiedenis van 60 jaar

### Ontstaan

We schrijven 6 oktober 1959. Een klein aantal leden van het “Nutsdepartement Dalfsen” met belangstelling voor fotografie richt de “Fotoclub van het Nut” op. Plaats van bijeenkomst was hotel Van Kuik (nu restaurant “De Zeven Deugden”). Enkele maanden later werden statuten, huishoudelijk- en wedstrijdreglement opgesteld. De nieuwe vereniging voorzag in een behoefte, want er meldden zich velen aan als lid. In de loop van de jaren groeide het aantal leden en in de jaren zeventig van de vorige eeuw telde de club, die ondertussen de naam droeg “Fotoclub Dalfsen”, ruim 50 leden. De club was zeer ambitieus wat blijkt uit het grote aantal werkgroepen dat zou worden gevormd o.m. portret- , landschaps-, kleding- , oude gebouwen en kinderfotografie.

### Maandelijks bijeenkomsten

Het wedstrijdreglement speelde een belangrijke rol in de maandelijks bijeenkomsten van de club: stevast werden de drie beste foto's uitgekozen en jaarlijks werd een wisselbeker toegekend aan het clublid met het hoogst aantal behaalde punten. In de huidige praktijk speelt het wedstrijdreglement geen enkele rol meer.

Het grote aantal leden leidde tot het besluit dat een ruimere vergaderplaats moest worden gezocht en die werd gevonden in het gebouw van de Chr. Lagere Landbouwschool.

De grote bloei van de club in de jaren zeventig leidde ertoe dat de “Trefkoele” plaats van bijeenkomst werd. Hier werd ook een doka (donkere kamer) ingericht waar de leden foto's konden ontwikkelen en afdrukken.

### Ups en downs

Door de technische ontwikkelingen (video en film) slonk de belangstelling voor fotografie en dat werd merkbaar aan de omvang van het aantal leden: dat daalde in de jaren '80 naar een historisch dieptepunt van zeven. Het 25-jarig bestaan in 1984 werd gevierd met een plakje cake bij de koffie: de financiële middelen waren door het afgenomen aantal leden beperkt. In de voormalige synagoge werd besloten door te gaan en mede door een tentoonstelling groeide het aantal leden. In 1998 waren het er 18 die ervoor zorgden dat de club weer levensvatbaar bleek.

In 1999 kon met een gerust hart het 40-jarig jubileum worden gevierd met een tentoonstelling in het gemeentehuis met als onderwerp : “Veertig jaar fotografie” en een fototocht naar Groningen.

Het 50-jarig bestaan werd groots gevierd met een buitententoonstelling rondom de Grote Kerk en een binnententoonstelling in “De Overkant”.

### **Tentoonstellingen en fototochten**

Afgezien van vele tentoonstellingen in o.m. het gemeentehuis, bejaardencentra Rosengaerde en de Hulstkampen, de bibliotheken van Dalfts en Nieuwleusen, De Wiekelaar in Oudleusen, de Westermolen (de huidige vergaderlocatie), Kulturhus "De Spil" in Nieuwleusen en Kulturhus "De Mozaïek" in Lemelerveld ontwikkelde de club velerlei activiteiten: fototochten naar o.a. Amsterdam, Groningen, Hörstel, Hattem, uitwisselingen met andere fotoclubs uit de wijde omgeving, cursussen, voorlichting door gastfotografen.

### **Nieuwe mogelijkheden en technieken**

Technische ontwikkelingen gingen niet voorbij aan de club: in 1984 werd opgemerkt dat het aantal "zwartkijkers" verminderde: kleurenfotografie verdrong zwart-witfotografie. Diavoorstellingen gingen regelmatig onderdeel uitmaken van het programma van de bijeenkomsten. Met de overgang naar digitale fotografie werden dat vanzelfsprekend powerpointpresentaties. Momenteel mag de zwart-witfotografie zich weer verheugen in een grotere belangstelling.

### **Een levendige vereniging**

Na 60 jaar is de Fotoclub Dalfts springlevend: het aantal leden is vijftientig, er is een wachtlijst en er geldt een ledenstop.

We noemen, zonder anderen tekort te willen doen, de naam van Jan Wijnberger: lid van het eerste uur (59 jaar!), lid van verdienste en erelid, actief, niet alleen als lid, maar ook een periode als voorzitter. Ook de naam van Jan Feenstra, voormalig secretaris en tevens erelid mag niet onvermeld blijven en niet te vergeten Henk van der Beeke die het voorzitterschap gedurende 24 jaar (van 1991 tot 2015) bekleedde. Hij maakte met zijn openingswoorden aan het begin van de maandelijkse clubavonden diepe indruk op de leden vanwege het meermalen filosofische en diepzinnige en/of humoristische karakter ervan.

Het 60-jarig jubileum wordt gevierd met een tentoonstelling in het gemeentehuis met als motto: "Dalfts in beeld" en een bijeenkomst van leden en oud-leden in de "Overkant" waarin een professionele fotograaf zal vertellen over zijn werk.

Met een actief bestuur, een creatieve tentoonstellingscommissie en enthousiaste leden gaat Fotoclub Dalfts met een gerust hart de toekomst tegemoet.

### **Voorbeelden van onderwerpen en fototochten**

Een willekeurige greep uit het aantal onderwerpen/objecten die door de leden in de loop der tijd op de korrel werden genomen:

Riet, water, kleur, wieken, ambacht, havens., markt, communicatie, glas, boom, architectuur, markt, groen lapjesdekenlandschap, experiment, enz. enz. ....

Eveneens een greep uit de gemaakte fototochten :

Schiermonnikoog, Zuidwest- Friesland, IJssel, Gendringen, Schokland, Makkum, Xanten, de Leemcule, Mataram, De Horte, 'Van Palthehof (Nieuwleusen) naar Palthehuis ( Oldenzaal)' enz. enz. ...

Nieuwleusen, 03 september 2019

Hans Los